

Om hus i Viker: "Svallet" i Dalkarlshyttan

Att förverkliga sin dröm:

Gun drömde i sin ungdom att lekhuset i Hovmanstorp skulle bli hennes.

Gun Skoglund och Lasse Nygårds har bott sedan 1991 i Dalkarlshyttan.

Deras hus heter "Svallet", ett namn de valde själva och hänvisar till ett gammalt hus som stod mittemot deras hus i skogen. Gamla huset med samma namn revs ner men det nya "Svallet" flyttades från Hovmanstorp och byggdes upp i Dalkarlshyttan.

Bakgrund

I sin ungdom bodde Gun i Hovmanstorp, en liten by nära Hovmanstorpasjön.



Karta hovmanstorp, hitta.se

Huset hon bor i numera fanns 100 meter från hennes föräldrars hus. Ursprungligen var det en bergsmansgård. Huset stod tomt länge och användes av Bofors som förråd.

Gun lekte ofta i huset, tyckte om det och drömde att hon skulle bo där i framtiden.



Huset just innan det rivs ner, foto Gun Skoglund, Lasse Nygårds

Bofors ville riva ner huset men skänkte i stället huset till Vikers hembygdsförening. Gun och Lasse talade om sin plan med huset och sin dröm med Vikers Hembygdsförening. De fick huset för att flytta det. 1987 började de med att plocka ner alla delar. Även bagarstugan flyttades och är nu café Gjutaren i Viker.



Att plocka ner, foto Gun Skoglund, Lasse Nygårds

Hittegods

När de plockade ner huset hittades flera gamla brev från 1627-1832.



Brev skrivna på gammaldags svenska och brev från 1832, foto Gun Skoglund, Lasse Nygårds.

När takpappen i ett rum revs ner hittades ett annat papper under den. På papperet som skrivits av målare Wiberg i Älvhyttan stod "22 augusti 1928, regnar i dag som alla dagar. Denna sommar är en satans sommar. Lockout och strid vid gruvorna har pågått sedan nyår. Ingen uppgörelse". De hittade också gamla skor under golvet, se bilderna.



Gamla skor, foto Marja Wagemans

Huset som filmstjärna

Huset spelade en roll i 2 filmer:

1969: "Håll polisen utanför". Efter manuskript från Maria Lang, regi Hans Dahlin. Den visades 10 gånger på tv mellan 1969 och 1982 och var 30 minuter lång.

1987/1988 "Som man ropar" en film av Lars-Göran Petterson och Stieg Trenter. Inspelningen gjordes 1987 strax innan de plockade ner huset och filmen visades 1988. Den handlar om en journalist som blir inblandad i spionaffärer under andra världskriget. Den var 140 minuter lång.

Bilder

De har många bilder om plocka-ner-arbetet men inte så många från bygga-upp-arbetet. Det visade sig att de glömt att sätta i film i kameran.



Att bygga upp huset, foto Gun Skoglund, Lasse Nygårds

Ny plats

De funderade på var de skulle bygga upp huset och letade efter ett ställe som inte var mitt i byn men utanför. I Dalkarlshyttan hittade de rätt plats. Det var en skogstomt som måste röjas innan huset kunde byggas upp. Från träden som fanns på tomten kunde de såga virke för att använda vid husbygget.

Under bygga-upp jobbet gömde de en flaska med ett brev om sin historia i en vägg i huset. Så nästa gång huset plockas ner hittar den nya ägaren Gun och Lasses historia.

Åsikt från andra

När de plockade ner huset tyckte många människor att de var galna.

Även Guns föräldrar tyckte att hon var helt tokig. Men när huset byggdes upp blev de stolta och tyckte om huset.

Gun och Lasse flyttade in på valborgsmässoafton 1991. Det tog 4 år att flytta och bygga upp huset. Naturligtvis hade det varit enklare att bygga ett nytt hus men de ångrade sig inte. Det var en spännande och stor utmaning och det blev och är ett vackert hus!



Foton Marja Wagemans, Gun Skoglund, Lasse Nygårds